



Nederlands Heidendom stelt zich voor

Door Axnot, Boppo en Gijsbrecht

In de zomer van 2000 werd bij de *Pingvellir* in IJsland gevierd dat duizend jaar eerder de IJslanders overgegaan waren tot het christendom. De Lutherse staatskerk en de IJslandse regering hadden besloten dat deze gebeurtenis gevierd moest worden. In de aanloop naar het feest waren er felle discussies in de IJslandse pers. Ten eerste was er de vraag of de gebeurtenis wel een feest

waard was. En ten tweede speelde het feit dat deze viering van de kerstening door *officiële instanties* georganiseerd werd.

Het resultaat van deze door staat en kerk opgedrongen en met belastinggeld betaalde viering, en de vileine discussies (waarbij vooral van kerkelijke zijde zeer onbetamelijk geageerd werd), was dat de opkomst bij het millenniumfeest tegenviel, en dat het aantal leden van de *Ásatrú* organisatie in IJsland in één jaar tijd met 70 procent steeg.¹

Oprichting Nederlands Heidendom in 2000

Het is in deze bijzondere ‘millennium-zomer’ dat *Nederlands Heidendom* (NH) opgericht wordt. Het eerste contact tussen de heidenen loopt via internet, dat net bij het grotere publiek bekend begint te worden. Op 18 augustus 2000 registreert *Leon* onze domeinnaam, en bouwt hij het raamwerk van de webstek. Korte tijd later worden de eerste bladzijden van onze heidense webstek door *Joris, Boppo en Uilenspiegel* gevuld. Contact houden deze pioniers via een mailinglijst.

Op 23 december 2000 wordt het eerste uitje georganiseerd. Boppo, Joris, Leon en Uilenspiegel maken een uitstapje naar de ‘*Kei van Amersfoort*’ om de rune-achtige tekens te bekijken die op die steen gekerfd zijn.



Kei van Amersfoort in 2000

Daarna volgt een bezoekje aan enkele tweedehands boekwinkeltjes. Het uitje eindigt met een stevige pot bier, en goede gesprekken. De kiem is gelegd.

Aan het eind van 2000 heeft Nederlands Heidendom *negen* leden: *Joris, Leon, Uilenspiegel, Stijn, Boppo, Kerstin, Jenne, Casper, en David.*

¹ Markússon, G.I., *The Saliency and Relevance of Modern Icelandic Asatrú*, 2011

Eerste webstek

In 2001 werd veel tijd gestoken in het schrijven van artikelen voor onze webstek. Hieronder staat een overzichtje van de titels:

- Kerkuittreding,
- Het zonnerad,
- Goden voor beginners,
- De Externsteine,
- Fylgja en de Hamingja,
- Willibrord en Bonifatius,
- Bossen en bomen bij de heidenen,
- interviews met Helheim, Ásmegin en Thyrfing,
- Mede en de dichtkunst,
- IJsland,
- Jacob Grimm,
- Tuisto en diens zonen,
- Runen,
- Ostara,
- Het rad in de loop van het jaar,
- Heksen.

Eerste Forum

Omdat een mailinglijst te omslachtig was voor het voeren van discussies, en we een breder publiek wilden bereiken, zetten we begin 2001 een digitaal forum op. Bij ons heette dit natuurlijk niet een 'Forum' maar het elektronische 'Ding'. Er ontsponnen zich leuke discussies op dit Ding, en het aantal leden nam toe.



Next 20 Messages

Subject	Name	Replies	Last Message
Mooie site mensen	Grobbo	6	04-10-2001
Bijeenkomst	Joris	0	04-09-2001
Sowilo	Kenaz	8	04-09-2001
Heidnische Gemeinschaft	Kenaz...	18	04-07-2001
Wie / wat zijn de Azen ?	Kenaz	2	03-29-2001
Hoe vier je een Heidense Verjaardag ?	Kenaz	7	03-24-2001
Freya haar katten en halssnoer.	As	6	03-18-2001
Wijzen de Runen naar het IK ?	Kenaz Ehwaz Jera Ansuz	5	03-14-2001

Message Board provided courtesy of Accessboards.com.

Ons eerste digitale Ding

Helaas trok de aanbieder van het gratis forum al na enkele maanden de stekker uit zijn server. We waren alle discussies kwijt. Korte tijd daarna werd ons tweede digitale Ding geopend, dat ook van redelijk korte duur was, want in april 2002 ging ook deze aanbieder op de fles.

Om dit soort debacles te voorkomen, opende Joris op 27 juli 2002 ons derde Ding bij 'MSN.Groups'. Dit discussieforum 'leefde' tot september 2004 (toen stapten we over op ons huidige forum), en het was een groot succes. Het begon met 40 leden eind 2002, en bij het sluiten, in september 2004, hadden zich 172 mensen aangemeld. Er was in totaal meer dan 80.000 keer gepost.

Het aantal leden van NH groeide gestaag. Van 9 eind 2000, naar 30 eind 2001, naar 40 eind 2002, naar 101 eind 2003 en 172 in september 2004.

Eerste joelfeest en uitjes

Op 21 december 2002 werd op bescheiden wijze het joelfeest gevierd door het branden van een joelradje in de Veluwe bossen, en daarna het bijwonen van een concert in Arnhem (zie foto). Tot en met 2006 werd er ieder jaar op kleine schaal een joelfeest gevierd. In 2007 gingen we de zaken groter aanpakken, maar daarover later meer.



Eerste Joelfeest in 2002 (veel rook en een slechte camera)

Legendarische uitstapjes werden in die eerste jaren naar het Archeon, de Externsteine gemaakt.



Uitje NH in het Archeon in 2002

Er werd heel veel op de Veluwe gewandeld. Deze traditie was op 11 juli 2003 begonnen. Na al een tijdje virtueel aanwezig geweest te zijn, deed Axnot op deze dag zijn fysieke intrede bij NH. Hij, Krijgwolf en Braadvraat maakten bij deze eerste ontmoeting een trektocht in de omgeving van het grootste stuifzandgebied van Europa, het Kootwijkerzand. Ook brachten ze er een spannende nacht door bij de heilige eikenstoof.



Eikenstoof op het Kootwijkerzand

Belangrijke leden van het eerste uur

Tussen 2001 en 2004 sloten zich een heel aantal leden bij NH aan. Enkelen uit deze eerste periode die een belangrijke rol bij NH zouden gaan vervullen, willen we hier even noemen. In 2001 voegden *Sebas* en *Vincent* zich bij NH, en in 2002 *Braadvraat*, *Krijgwolf* en *ElisaDay*. In 2003 werd ons huidige Wolfhuid *Gijsbrecht* lid, en in 2004 onze zinnebeeldkundige *Gerard*.

Wolfhuiden

Een Wolfhuid heeft bij Nederlands Heidendom een belangrijke functie. Deze functie werd in september van 2004 ingesteld. De vier Wolfhuiden zijn de beschermers van de traditie van NH. Op dit moment zijn Axnot, Boppo, Gijsbrecht en Krijgwolf de Wolfhuiden van NH.

Heidens Jaarboek

Joris had meerdere keren aangegeven dat het toch wel leuk zou zijn om een heidense periodiek uit te geven. Boppo pakte het idee op en in oktober 2003 verscheen het eerste Heidense Jaarboek. Het had als onderwerpen: *Uileborden*, *Sinterklaas* en *Beowulf*. Sindsdien verschijnt jaarlijks een jaarboek.

Heidensch Drinkgelagh

Op 7 januari 2005 werd het eerste Heidensch Drinkgelagh in café Störtebeker in Arnhem gehouden. Dit is de Nieuwjaars-borrel van Nederlands Heidendom. Er kan voor een klein bedrag onbeperkt 'gezopen' worden, er wordt een heidense kenniskwis gehouden en er wordt heidens geïnspireerde muziek gedraaid.

Promotieposters voor het HD van 2005, 2006 en 2007





Joelfeest 2009 in de Witte Wievenkuil

Ostara commissie

Het leek erop dat er in 2006 geen Joelviering georganiseerd zou worden. Vier heidendommers (Axnot, Gijsbrecht, Krijgwolf en Sebas) besloten toen het feest toch te vieren, maar dan op een wat kleinere schaal. Dit keer in en rond het Duitse Paderborn, in het vermaarde Teutoburger Wald.

Naar aanleiding hiervan gaven Axnot, Sebas en Krijgwolf (Gijsbrecht moest eerder weg) gehoor aan de klacht van enkele forumleden dat er in de praktijk bij NH te weinig georganiseerd werd. Dit feit werd geweten aan een gebrek aan goede regie, en daarom werd toen de *Ostara-commissie* opgericht. Later voegden Braadvraat en Gijsbrecht zich nog bij deze groep.

Het doel van de commissie was dus het professionaliseren van de organisatie van de seizoensfeesten. Niet, zoals de naam doet vermoeden, voor het eerstvolgende Ostara-feest, maar wel voor het Midzomerfeest van 2007.

De rol van de Ostara-commissie mag niet onderschat worden. De oprichting kenmerkt de overgang van Nederlands Heidendom als een groep die wil informeren over het heidendom, naar een groep die het heidendom actief wil beleven.

De oprichting van de Ostara-commissie leidde naar een goed voorbereid en georganiseerd Midzomerfeest in het Achterhoekse Brinkheurne. In de aanloop naar het feest toe had Boppo een handreiking geschreven, en ter voorbereiding was een vergadering georganiseerd, waarbij de auteur Aat van Gilst uitgenodigd werd, om iets te vertellen over zijn nieuwe boek "Midzomer in Europa".



Midzomerfeest 2009, verzamelen om de midzomermeie



Midzomerfeest 2009 in Brinkheurne

Kerngroep NH

Op woensdag 16 januari 2008 werd de *kerngroep* van Nederlands Heidendom opgericht. Op ons digitale Ding werd een speciale ruimte ingericht, waar alleen leden van de kerngroep toegang toe hebben. Axnot omschreef de bedoeling van deze kerngroep als volgt:

Het leek ons [de Wolfhuiden] een goed plan om een forumpje te openen speciaal voor ons, de kerngroep van Nederlands Heidendom, dat niet zichtbaar is voor de rest van de wereld zodat er wat openhartiger gepraat kan worden onderling en er tevens de mogelijkheid is om wat makkelijker onderling te communiceren in de aanloop naar bijeenkomsten.

De eerste leden van de kerngroep waren: *Alfsigr, Axnot, Boppo, Braadvraat, Domicella, Flechdrop, Franka, Gerard, Gijsbrecht, Hobbes, Krijgwolf, Lyanna, Molendrift, Monne, Robert, Sebas, Vedelaar, Vincent en WeorPan.*

Op 4 november 2009 werden drie nieuwe leden aan de kerngroep toegevoegd: *Nina, Koen* en *Einskaldir*. Daarna volgden nog de huidige kerngroepleden *Arianne, Elisabeth, Roy, Ingeborg* en *Wagenaar*.

De leden van de kerngroep spelen een belangrijke rol binnen Nederlands Heidendom. Ze nemen regelmatig deel aan de seizoensfeesten, helpen bij activiteiten zoals het Drinckgelagh of de wandelingen, ze schrijven artikelen en hebben een actieve en positieve rol op het forum.

Schrijf- en voorleeswedstrijd

Axnot had het plan opgevat een schrijfwedstrijd te organiseren. Tijdens het midzomerfeest van 2008 werden de eerste zelfgeschreven verhalen voorgelezen door Gerard, Franka, Axnot en Boppo. De regels van de wedstrijd waren niet zo ingewikkeld: er moet een opstel geschreven worden met als thema de uitdrukking “*aan de heidenen overgeleverd zijn*”, en het opstel moet precies 999 woorden tellen. De schrijfwedstrijd stond open voor alle bezoekers van ons forum. Boppo stelde drie begerenswaardige prijzen ter beschikking voor de drie finalisten:

1. Etymologisch Woordenboek van Jan de Vries;
2. *Mysteriën der oudheid en hun inwijdingsriten* door Farwerck, en;
3. *De godsdienst der Kelten* door J. Boosten.

Negen jaar Nederlands Heidendom

Op 17 oktober 2009 heeft Nederlands Heidendom haar negen jarig bestaan gevierd. Robert en Boppo organiseerden een onvergetelijke dag in en rondom het Gelderse dorp Vorden. Er waren vierentwintig heidendommers aanwezig. In het middagdeel waren ook de auteur *Judith Schuyf* van het boek *Heidens Nederland* en haar partner aanwezig.

's Ochtends, in het najaarszonnetje, wandelden we 6,5 kilometer over het prachtige Landgoed Hackfort. Halverwege de wandeling bekeken we het kasteel Hackfort en de oude watermolen. Hier droeg Axnot de aubade van *Hedzer* aan Nederlands Heidendom voor.

In het eerste deel van de middag werden in de prachtige boerderij van Staatsbosbeheer drie voordrachten gehouden. Boppo vertelde het een en ander over het ontstaan en de ontwikkeling van Nederlands Heidendom. Na zijn verhaal deelde Boppo, ter herinnering aan 9 jaar NH, een tinnen heilsknoop uit met het logo van Nederlands Heidendom. *Dauwvoeter* is de maker van dit prachtige ambachtelijke werkstuk.



Warme woorden en een leuk presentje voor Nederlands Heidendom waren er ook van twee collega heidenen: *Stefaan* van Traditie en *Draak* van Het Rad. De tweede voordracht was van Gerard, die een prachtig verhaal hield over de bijzondere locatie van de *Zunnebelt* (een heidense heuvel net buiten Vorden), en het herheiligen ervan.

Tijdens het verhaal van Gerard had ook Judith Schuyf, de auteur van het boek *Heidens Nederland, Zichtbare overblijfselen van een niet-christelijk verleden*, zich bij ons gevoegd. Om half drie vertelde ze over het ontstaan van haar spraakmakende boek, haar plannen voor een herdruk en het rituele landschap bij heidenen.



Negen jaar NH, het herheiligen van de Zunnebelt

Na het verhaal van Judith Schuyf wandelden we naar de Zunnebelt. Een wandeling van ruim vijf kilometer, die ons door het dorp en langs het kasteel van Vorden voerde. Rond vijf uur kwamen we bij de Zunnebelt aan. Deze bult, die gezien zijn naam, iets met de zon te maken heeft, hebben we ritueel geherheiligd. Het is nu de plek waar we ieder jaar tijdens ons joelfeest onze voorouders te gast vragen.

Het was een bijzondere dag, en Gerard verwoordde het als volgt:

Ik was er bij op de Zunnebelt
toen het noodvuur werd ontstoken
toen de look begon te roken
werd die om de kring geleid
werd de heuvel weer gewijd
daar is mede rond gegaan
riepen wij de Goden aan
onze offers brachten wij
op de Zunnebelt : ik was er bij!

Tot slot

In het bovenstaande verhaal zijn alle elementen te vinden, die bij Nederlands Heidendom nog steeds aanwezig zijn: Heidendommers, Wolfhuiden, een Ostaracommissie, een kerngroep, een forum, een webstek, seizoenfeesten (Joel en Midzomer), wandelingen, een drinkgelag, culturele uitstapjes, een schrijfwedstrijd en een Heidens Jaarboek.

We hebben tot nu toe 8 drinckgelagen gehad, 8 midzomerfeesten (de volgende wordt de 9^e!), en 12 joelfeesten. Dit jaar verschijnt ons 12^e Heidense Jaarboek.

Alle activiteiten zijn in de loop van de tijd natuurlijk verbeterd en verfijnd. Alles is een stukje professioneler geworden. Wij zijn van mening dat we betekenisvolle tradities hebben opgebouwd, en zitten vol plannen om deze nog beter en mooier te maken.

Nederlands Heidendom is nu bezig met haar *tweede cyclus van negen jaar*. Het eerste deel van die tweede cyclus was roerig, maar we zijn er goed uitgekomen. Een heel aantal nieuwe heidenen hebben zich aangesloten, en met andere heidense groepen hebben voor het eerst een Heidense Jaarmarkt gehouden. Wij gaan nu met een goed gemoed, nieuwe energie en frisse zin het tweede deel van de cyclus van negen jaar in.

Wat verstaan wij eigenlijk onder heidendom? Wel, ons heidendom valt onder de koepelterm 'Germaans heidendom'. Specifieker: Wij willen het denken en doen van onze heidense Friese, Saksische en Frankische voorouders herbeleven. Naast de overgeleverde mythen uit Scandinavië, zijn het daarom ook de oude tradities *uit onze eigen regio*, die we gebruiken voor de herbeleving van ons voorvaderlijk geloof. Wij willen een heidendom dat *authentiek* en *betekenisvol* is. Wij moeten trouw zijn aan de oude Goden, tradities en zeden.

Het mag dan ook geen verwondering wekken dat we de *oude heidense heilige plaatsen* in Nederland opzoeken voor onze seizoensrituelen. Deze plekken liggen vaak afgelegen in de natuur, zoals onze Zunnebelt.

Mocht je inmiddels nieuwsgierig geworden zijn, bezoek dan eens onze webstek of forum op: www.nederlandsheidendom.net.

Als het je wat lijkt, dan nodigen we je hierbij uit om eens mee te doen met onze voorjaars- of herstwandeling. Dat is beste wijze om, in een informele en gezellige sfeer, kennis te maken.

Met heidensche groet namens Nederlands Heidendom,

Axnot, Boppo en Gijsbrecht

